

Wandelen over de Hoofdstraat het nieuwe jaar tegemoet

Op Nieuwjaarsdag wandelen we over een stille Hoofdstraat. We kijken om ons heen en peinen wat was er toen en wat is nu?

Toen heette de Hoofdstraat nog Dorpstraat en stonden er eenvoudige huizen, boerderijen en herbergen. Langs de straat stonden de meest uiteenlopende winkels naast elkaar in het gelid. Hun eigenaren waren vaak afkomstig van elders uit Nederland. De tram op de Hoofdstraat verbond Paleis Het Loo met de binnenstad.



Afbeelding 1

In de loop van de negentiende eeuw werden deze bouwsels afgebroken. Bemiddelde inwoners gaven toenmalige bekende architecten opdracht voor bouwen van panden met grootstedse allure. In de jaren zeventig van de vorige eeuw muntte iemand de uitdrukking Apeldoorns Belle Époque. Markante gevels of villa's maakten plaats voor bouwsels van de nieuwe tijd. Bijvoorbeeld de villa van Gouda Quint.



Afbeelding 2

Op een enkel nieuw gebouw prijkt nu het schildje van de gemeente Apeldoorn. Zoals bijvoorbeeld op de HEMA waar eens de Katoenbaal heeft gestaan.



Afbeelding 3

Van sommige panden werden in de loop der jaren de gevels aangepast aan de tijd met de nodige uitbouwsels, gevelversieringen of overkappingen. Tegenwoordig kunnen de huidige eigenaren de gevels van hun winkelpanden met behulp van het gemeentelijk Apeldoorns Gevelfonds in redelijk originele staat terug restaureren.

In diverse beeldbanken (CODA, Vereniging Oud Apeldoorn, Erfgoed Gelderland) kan de ontwikkelingsgang van de binnenstad worden bekeken. Een aanrader voor een regenachtige zondagmiddag.



Afbeelding 4

Tijdens onze wandeling bekeken we de winkels en keken we vooral naar boven. We keken de Kinsbergenstraat in en de Kapelstraat. We lazen op de ingemetselde steen van Hoofdstraat 157 de verwijzing naar I Koningen 8 vers 'Heer, mij God, hoor het smeekgebed van uw dienaar aan en luister naar de verzuchtingen die ik vandaag tot u richt'. Het is een opmerkelijke locatie op de Hoofdstraat. Vroeger stond hier logement/herberg De Arend en daarna Hotel Van der Burg. In 1954 werd het hotel gesloopt en bouwden de architecten J.W en C.A.W. Heuvelink de meubelzaak met bovenwoning van A. Duwel. Tegenwoordig is er The Game Box gevestigd.

Tot slot liepen we via en gangetje tussen twee gebouwen 2023 tegemoet. We wensen u lezer een voorspoedig nieuwjaar!



Afbeelding 5

Bron: CODA Beeldbank en foto's Adrienne Zuiderweg