

Apeldoorn in de sneeuw

Deze dagen staan heerst Koning Winter. In het verleden regeerde hij al vaker in Apeldoorn. Fotograaf A.C.(Adriaan Cornelis) Stokhuyzen (1891-1970) heeft toen de nodige foto's gemaakt. Nostalgisch? Sneeuw bedekt. Hij was niet de enige die de schoonheid, de pret en het ongemak van de sneeuw fotografeerde, dat deden ook andere, onbekende fotografen.

Bron: CODA Beeldbank: Apeldoorn in beeld



Verpleegsters van het sanatorium Rustoord van het Apeldoornsche Bos, 1924-1927 (fotograaf onbekend)



Oranjepark, 1940-1950 (foto A.C. Stokhuyzen)



Adriaan Stokhuyzen met echtgenote Frederika Mensens en zoontje Wim in het Oranjepark, januari 1929 (foto A.C. Stokhuyzen)



Sneeuwpret in de Nieuwstraat met vermoedelijk derde van links Wim Stokhuyzen, 1930 (foto A.C. Stokhuyzen)



Oranjepark met de voormalige muziektent, 1940 (dia A.C. Stokhuyzen)



Hoofdstraat ter hoogte van de Kustersbrug (tegenwoordig kruispunt Hoofdstraat-Hofstraat) richting noorden, 1900. (foto RKD Den Haag)



Hoofdstraat vanaf de Paslaan gezien met de tijdschriftenbrievenbus. Rechts stond Noteboom (nu gemeentelijke fietsenstalling), februari 1942 (foto A.C. Stokhuyzen)



Kruispunt Hoofdstraat met de Deventersraat (rechts) en Korenstraat (links). Rechts de toenmalige winkel van Verkade op Hoofdstraat 126 (nu de burens van Simon Lévelt koffie en thee), 1960 (fotograaf onbekend)